

COLUMN PETRA STIENEN

# Over het huwelijks(on)geluk

**H**et huwelijksseizoen is geopend. De komende weken zullen velen elkaar het jawoord geven. Op prachtige locaties, in zwierende jurken en jacquetten, of in een dagelijks kloffie ergens in een park. Omringd door familie, vrienden en bekenden. Overal zal worden getoost op de liefde, er zal worden gedanst tot diep in de nacht en het bruidspaar zal de ochtend na de grote dag beduusd zijn van alle gelukwensen.

Vandaag ben ik getuige bij het huwelijk van een hartsvriendin met haar grote liefde. Maandenlang zijn ze bezig geweest met de voorbereidingen van deze dag, en ik heb van dichtbij gezien hoeveel mensen deze twee hun geluk gunnen. Het raakt echt. Vooral omdat het voor velen van ons zo vanzelfsprekend is dat we kunnen kiezen met wie we onze liefde delen, of dat nu binnen een huwelijk is of daarbuiten. Maar die vrije keuze is voor velen binnen en buiten Nederland nog steeds niet weggelegd. Wist u dat in Nederland honderden, misschien wel duizenden vrouwen in allerlei gemeenschappen die keuze

niet krijgen? Dat zij gedwongen worden om te trouwen? Vanwege familietradities, vanwege zakelijke belangen, of om bijvoorbeeld te voorkomen dat het meisje seks buiten het huwelijk heeft. Overigens krijgen mannen uit die gemeenschappen ook regelmatig te maken met huwelijksdwang. Vaak is het heel lastig om in verzet te komen, uit loyaliteit naar de familie, maar ook uit angst voor geweld. En er

---

**Het huwelijk is voor veel vrouwen in ons land een gevangenis.**

---

zijn honderden, misschien wel duizenden huwelijken waarin vrouwen gevangenzitten, omdat hun echtgenoot hen intimideert met geweld, het afpakken van kinderen en/of het tot schande maken van haar familie. Tegelijkertijd lopen veel vrouwen uit de tweede en derde generatie van migrantengezinnen het risico dat ze bij een bezoek aan het land van herkomst worden

achtergelaten door hun 'liefvallige' echtgenoot. Sinds een aantal jaren zet Shirin Musa van *Femmes for Freedom* ([www.femmesforfreedom](http://www.femmesforfreedom)) zich in om de situatie van deze 'gevangen vrouwen' op de politieke agenda te krijgen. Met heel weinig middelen heeft zij laten zien dat het huwelijk voor veel vrouwen in Nederland een gevangenis is waaruit ze alleen met hulp van buitenaf kunnen ontsnappen.

Een ander fenomeen waar weinig huwelijksgeluk bij komt kijken, is het kindhuwelijk. Ook hier geldt dat jongens eveneens slachtoffer kunnen worden, maar het grootste probleem ligt bij het uithuwelijken van jonge meisjes. Zo worden wereldwijd jaarlijks meer dan vijftien miljoen meisjes onder de achttien gedwongen om te trouwen. Vaak kunnen de ouders door armoede niet zorgen voor hun dochters. Of willen ze hun dochters 'beschermen' tegen vrijwillige of gedwongen seks buiten het huwelijk. Vaak hangen deze kindhuwelijken samen met lokale religieuze en traditionele gebruiken, waardoor het moeilijk is dit probleem aan te pak-

ken. Dit heeft enorme gevolgen voor de gezondheid van de meisjes, zeker als ze op jonge leeftijd zwanger raken. Meestal kunnen deze meisjes hun opleiding niet afmaken, waardoor het nog moeilijker wordt om de cirkel van armoede te doorbreken. Inmiddels is er een wereldwijde coalitie opgericht om dit fenomeen een halt toe te roepen. Kijk vooral eens op de website van de - enkele jaren geleden door Ma-

---

**Wereldwijd worden miljoenen meisjes gedwongen te trouwen.**

---

bel van Oranje opgerichte - organisatie *Girls not Brides* ([www.girlsnotbrides.org](http://www.girlsnotbrides.org)). En wat als je liefde iemand van het gelijke geslacht is? Hoe zit het dan met het huwelijksgeluk? Ik gebruik liever niet het woord 'homohuwelijk', omdat dat de indruk wekt dat het een afgeleide is van het 'normale huwelijk'. Het Engelse '*equal-marriage rights*' dekt de lading veel beter: gelijke

rechten voor iedere volwassene om te trouwen met wie hij of zij wil. Gelukkig is dat in veel Europese landen - ook in het conservatieve Ierland - mogelijk. En zelfs in de Verenigde Staten kunnen sinds gisteren mensen van het gelijke geslacht in alle 50 staten met elkaar in het huwelijk treden. Maar er zijn nog steeds meer dan zeventig landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Terug naar vandaag, ergens in Amsterdam: twee mensen die voor elkaar kiezen ten overstaan van hun familie en hun vrienden. Ik verheug me erop om op hun huwelijksgeluk te toosten. En ik hoop tegelijkertijd dat dit geluk, om in vrijheid te kiezen met wie je je leven deelt, ooit - liefst zo snel mogelijk - ook zal zijn weggelegd voor de velen die daarvan nu alleen nog maar durven te dromen.



**Petra Stienen**  
is publiciste en  
Arabiste.