

| opinie |

Lente in de slaapkamer

Elke maand geeft Petra Stienen in *Opzij* haar mening over een (inter)nationale kwestie. Deze keer: na de Arabische Lente een seksuele revolutie in de Arabische wereld?

eind april stond er een opvallende advertentie voor viagra op de voorpagina van *AlMasri Alyoum*, een populaire Egyptische krant. De prijs per pil was verlaagd van, omgerekend, 3,50 naar 1,30 euro, nog altijd een behoorlijk bedrag in een land waar het gemiddelde maandinkomen vaak niet meer dan 100 euro bedraagt. Op mijn vraag aan een Egyptische zakenman of deze advertentie nou de vrucht was van de Arabische Lente, reageerde hij ernstig. 'Besef je wel dat in dit land ook jonge mannen giga seksuele problemen hebben? Veel vrouwen in Egypte, moslims en christenen, zijn genitaal verminkt, niemand heeft goede seksuele voorlichting gehad, plezier in bed is voor velen onbekend terrein. Reken maar dat zij die pillen graag gebruiken.'

Andere Egyptische vrienden deden wat lacherig over de advertentie, volgens hen is seksueel genot in tijden van revoluties en economische malaise niet echt een prioriteit.

De Egyptisch-Amerikaanse Mona El-Tahawy denkt daar anders over, zoals blijkt uit haar artikel 'Why do they hate us?' in het Amerikaanse blad *Foreign Policy*. Zij stelt dat de politieke revoluties alleen kunnen slagen als er ook een sociale, culturele en seksuele revolutie plaatsvindt in de Arabische wereld. Vol-

Slechts een enkele pionier spreekt zich uit voor meer seksuele vrijheden

gens haar belemmert de angst voor de vrouwelijke seksualiteit en de haat tegen vrouwen de vooruitgang van de hele samenleving.

Er zijn in Egypte en in andere Arabische landen veel mensen- en vrouwenrechtenorganisaties actief bij het bestrijden van symptomen van die angst; genitale verminking, geweld tegen vrouwen en seksuele agressie op straat. Echte verandering vergt natuurlijk een



actieve strategie van de politiek, media en opvoeders zodat mannen en vrouwen als gelijkwaardige partners met elkaar leren omgaan.

Dat zal tijd kosten, gezien de conservatieve aard van de Arabische samenlevingen. Er zijn slechts een paar pioniers, zoals de Libanese schrijfster Joumana Haddad, die zich publiekelijk uitspreken voor meer seksuele vrijheden. Ook de Egyptische seksuologe Heba Kotb maakt zich in haar televisieprogramma sterk voor meer kennis van seksuele rechten van mannen en vrouwen.

Het zijn kleine stapjes om die Arabische Lente ook in de slaapkamer te laten bloeien, het liefst zonder viagra.

Joumana Haddad en de covers van haar tijdschrift *Body*



Petra Stienen is publicist en adviseur over diplomatie, diversiteit en mensenrechten.

J. VAN DEN BROEK

| nieuws |

De Vrouwelijke Psychopaat



De doorsnee psychopaat heeft een aantal typerende karaktereigenschappen. Psychopaten tonen een gebrek aan empathie, zijn manipulatief en houden geen rekening met de mensen om hen heen. En, niet onbelangrijk, het zijn meestal mannen.

Mensen waarvan is vastgesteld dat ze psychopaat zijn, zijn namelijk veel vaker heren dan dames, sommige onderzoeken stellen zelfs twintig keer vaker. Je zou dus denken dat er daadwerkelijk veel meer mannen psychopaat zijn dan vrouwen.

Maar dat is niet zo. Uit recent onderzoek van de University of Illinois blijkt dat het

'm niet zozeer zit in de vraag of vrouwen die karaktereigenschappen ook bezitten (en dus net zo goed empathieloos en manipulatief zijn) maar hoe ze die tonen. Vrouwen met psychopathische trekjes worden alleen vaker ingedeeld bij andere mentale aandoeningen, zoals borderline of een theatrale persoonlijkheidsstoornis. Volgens de onderzoekers kan dit betekenen dat er onder die verlatingsangst of constante vraag naar aandacht net zo goed een empathieloos, manipulatief persoon schuilgaat. Volgens hen zijn vrouwen dus net zo goed psychopaat. We zien het alleen niet. MS